

LILJEQVIST

KOMMENTAR

Man ska inte lova mer än vad man kan hålla

Medier börjar fyllas av uppseendeväckande skrivelser om allt från himmel till jord. Corona, inbesparingar, skatter, nybyggen, bibliotek. Skolor och daghem. Vägar, hjortar, buller och bång. Allt passar, och ju närmare kommunalvalet 2021 vi kommer, desto vildare blir det. Det finns en viss charm i att följa med detta, och visst är det lite underhållande att försöka skilja fakta från fiktion.

Och onekligen är det lätt att föra oväsen om ett och annat; ibland är det showen som är viktigare än slutresultatet. De sociala medierna har givit oss ett ofantligt spelrum för utlopp av åsikter, känslor och händelser. Informationsflödet tar aldrig slut, känns det ibland som. Och under inkommande höstvinster samt vårvintern kommer det att

finnas mer än någonsin att uttrycka sig om. Rökridda efter rökridda kommer att driva över det politiska valfältet. Så är det bara att ta fram popcornen och njuta av showen?

Jag säger inte, att information inte skulle vara bra. Tvärtom, vi lär oss oftast något nytt när vi läser och funderar. Genom att ta del av sociala medier kan vi dessutom engagera oss i intressanta ärenden och smidigt delta i den samhälleliga debatten. Men mängden information gör oss också fartblinda. Vi kanske tappar fokus på de viktiga ärendena, alternativt storknar vi av den stora informationsmängden. Eller så blir vi helt enkelt frustrerade över att inte kunna få en helhetsbild över situationen.

Det finns ett bra ordspråk på engelska: "Keep it simp-

le". Politik skall vara genomskinligt, och inte ett taktikspel. Skrivelser skall inte publiceras för synlighets skull, utan för att genuint kunna påverka saker mot det bättre. Samarbetet mellan kommuninvånare och beslutsfattarna måste stå på en stadig grund.

Därför är det så otroligt viktigt att politiker står rakryggade och håller vad de utlovat. Det är nu som vallöften ges, och det är varje kandideraandes uppgift att se till att dessa fortlöpande uppfylls ifall hen blir invald. Vi politiker finns här för kommuninvånarna, i vått och torrt. Så är det bara, det skall ni alla kunna lita på.

Förtroende är något som tar lång tid att bygga upp, men som också kan rivas ned på sekunder. Låt oss därför tillsammans jobba för att se till



att de löften som vi givit idag, även skall bestå i framtiden.

KIM LILJEQVIST
SFP, ledamot i Svenska
förskoleverksamhets- och
utbildningsnämnden